

# Tafel van de burgemeester

Ina Snijder – Dichter uit Vries

Mijn naam is Ina Snijder-Huizing. Ik ben geboren op 6 februari 1959 in Rolde. Ik groeide op in een warm gezin, met vader, moeder en broertje Jan. Thuis werd er meestal Drents gesproken. Op school maakte ik al gedichtjes en mocht ik heel graag voorlezen. Mijn opa van moederskant dichtte veel en schreef ook liedjes. Eigenlijk was ik nog aan de studie, toen ik verkering kreeg met mijn man Tonny. Tonny was al sinds zijn 15<sup>e</sup> aan het werk als ambachtelijk slager. Mijn plannen waren om iets met taal te gaan studeren, maar daar kwam eigenlijk niet zo veel van, omdat Tonny graag samen met mij een slagerij wilde beginnen. In 1984 namen we samen de slagerij van Geert Jan Boer aan de Nieuwe Rijksweg in Vries over. Er volgde een prachtige, maar intensieve tijd. Wij maakten alles zelf, wat door onze klanten zéér gewaardeerd werd. Onze slagerij werd in 2010 overgenomen door slager Zielstra. Toen wij begonnen, stonden de auto's tot aan het toenmalige politiebureau en toen wij afscheid namen stond er bijna nét zo'n lange rij mensen, dit blijven herinneringen om te koesteren.

Wij gingen wonen aan de Reigerstraat. Ik ging al snel als vrijwilliger bij de Kornoeljahof aan de slag, eerst in het winkeltje, later op de afdeling "De Eekhoorn". Ook werd aan mij gevraagd om in de "Kornoeljeneigies" wat te schrijven. Ik ging weer gedichten maken en ook probeerde ik dat in het Drents te doen. Er was mij omstreeks die tijd ook gevraagd om in het Drents op scholen voor te lezen in de Meertmaond Streeктаolmaond, wat georganiseerd werd door het Huus van de Taol. Ineens vond ik het leuk om zelf Drentse gedichtjes te maken en die dan op de scholen voor te lezen. En dan heb je ineens heel veel gedichtjes. Ik noem het eigenlijk rijmpjes. Ik maak gedichten in het Drents en in het Nederlands. Op de donderdagochtend doe ik samen met twee collega's "Een Huis Vol Verhalen" in Kornoeljahof. Wij vertellen verhalen en gedichten over een bepaald thema en wij krijgen dan heel veel respons van de deelnemende bewoners. Ook lezen de bewoners soms gedichten voor. Dit vind ik heel erg leuk om te doen.

Cultureel pareltje  
gemeente Tynaarlo

[www.tynaarlo.nl](http://www.tynaarlo.nl)



gemeente Tynaarlo